

KATHOLIEKE INTERPRETATIES VAN 'HET DUIZENDJARIG RIJK'

Kees Slijkerman

Over de komst van een duizendjarig rijk wordt verschillend gedacht. Mgr. dr. Peter Hocken laat in zijn boek 'The challenges' zien wat de Kerk hierover gezegd heeft. Dat is belangrijk in de oecumene.

Pater Fio schrijft op pag. 22: 'Het duizendjarig rijk (Apokalyps 20) slaat niet op duizend kalenderjaren, maar op het tijdperk van de Kerk, dat is de tijd vanaf Christus' dood en verrijzenis tot aan zijn tweede komst in heerlijkheid'. Dat is een uitleg van Augustinus van Hippo (354-430), die veel weerklank heeft gevonden in de katholieke Kerk. Dat duizendjarig Rijk zou dan inmiddels bijna tweeduizend kalenderjaren omvatten.

Ireneus van Lyon

Kerkvader Ireneus van Lyon (circa 140 - circa 202) had een andere uitleg. Hij dacht aan een periode van duizend jaar die nog moest komen en waarin Christus op aarde zou regeren. Mgr. dr. Peter Hocken schrijft hierover in zijn boek *The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements**. Hij merkt op dat het idee van zo'n toekomstig duizendjarig rijk op aarde door de katholieke Kerk niet als ketterij is veroordeeld, maar dat de Congregatie voor de Geloofsleer in 1944 slechts met een zeer milde afwijzing kwam.**

De catechismus

Dat was in 1944 een belangrijke boodschap voor mensen die even dachten dat met Hitler dat rijk was aangebroken. De Katechismus van de Katholieke Kerk geeft een uitvoerige Bijbelse uiteenzetting van wat er nog gaat gebeuren voordat Christus zal komen om de levenden en de doden te oordelen (KKK 668-682)***. Een duizendjarig rijk in politieke wereldse vorm met een 'intrinsiek verkeerd messianisme' wordt afgewezen (KKK 676).

Waarom is dit van belang?

Peter Hocken beschrijft in zijn boek op zeer kundige wijze de pinkster- en charismatische bewegingen. Hij constateert dat in deze bewegingen de verwachting van de wederkomst van Christus op aarde veel sterker leeft dan in de oudere kerken - ook al is de verwachting van Jezus' wederkomst in de liturgie van elke Eucharistie terug te vinden. Voor ieder die meedoet aan de dialoog tussen katholieken en christenen uit pinkster- en evangelische kringen is het boek van Peter Hocken een aanrader. Hij zet de eschatologie, de leer van de toekomstige dingen, op de oecumenische agenda. En het is verfrissend om oecumenische vraagstukken te leren zien vanuit Christus die wacht op zijn bruid, de Kerk, Christus die komen zal.

* Zie pagina 130-131 in Peter Hocken, *The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements*, uitgegeven door Ashgate, Burlington, USA, 2009, 156 blz., op www.ashgate.com met korting te bestellen voor ca. 68 euro. Meer over dit Engelse boek: 0292uk op www.stucom.nl.

** Het geloof aan een duizendjarig rijk heet 'chiliasme' (in het Latijn: 'millenarismus'). De vraag was in 1944: 'Wat te denken van de leer van het gematigde chiliasme, dat namelijk leert dat Christus de Heer voor het eindoordeel (hetzij na voorafgaande, hetzij niet na voorafgaande verrijzenis van meerdere rechtvaardigen) zichtbaar op deze aarde zal komen om te regeren?' En het antwoord van de paus was: 'De leer van het gematigde chiliasme kan niet veilig onderwezen worden.' Dit staat in Denzinger (nr. 3839), de verzameling van alle belangrijke uitspraken van het kerkelijk leergezag.

*** De hele Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK) staat op internet. Zoek op www.rkk.nl.

In 2008 kwam een nieuwere versie van de KKK uit, genaamd Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). Deze wijkt af bij bijv. de nrs. 2265-2267.

#

>>>

VERWACHTING VAN DE MESSIAS

Veel Joden wachten nog op de komst van de Messias en geloven niet dat Jezus de Messias is. De Pauselijke Bijbelcommissie schreef in 2001 over de joodse verwachting:

'Wat in Christus reeds in vervulling is gegaan, moet zich nog in ons en in de wereld voltrekken. De uiteindelijke vervulling zal die van het einde zijn, met de opstanding van de doden, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De joodse verwachting van de Messias is niet vergeefs. Ze kan voor ons christenen een krachtige prikkel worden om ons levendig bewust te blijven van het eschatologisch aspect

van ons geloof. Evenals zij leven wij in verwachting. Het verschil is dat voor ons Hij die zal komen, de trekken zal hebben van die Jezus die al gekomen is en reeds actief aanwezig is onder ons.'

Uit: *Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel.*
0108 op www.stucom.nl.

Meer over dit onderwerp in [0366uk](#) op www.stucom.nl:

Liturgy and Eschatology in a Pentecostal - Charismatic Ecumenism Ecumenical Studies Group, Peter D. Hocken, Hainburg, Austria, Presented at an Annual Meeting of the Society for Pentecostal Studies, 2012.

Dit is document 0378 op www.stucom.nl